



29, Warwick Street,
Rugby.

Mai 28. 1883.

Käre vän Grieg.

Det var ledsamt att du
icke kunde komma hit i
sommar, det skulle ha varit
så trefligt. Eftersom du nu
icke kan komma ^{hit}, så har jag
beslutat att komma till Bergen
tillsammans med en god vän
som är en riktig Griegianare,
desutom ganska god Pianist.
Vi ämnas göra en tur i Norge
och se dess härliga Fjelde

Huru lång tid vi kunna stanna
i Bergen beror på omständigheterna.
Jag lämnar hustrun och barn här
och för dem skall vill jag ike
vara för länge borta. Om vi
kunna så gå vi äfven till Stockh.
Mer än en månad vill jag ike
gerna vara borta. - Jag förmodar
man kan göra intressanta utflykter
från Bergen på en dag, jag tänkte
därför stanna der omkring fem dagar
ellu en vecka. Du skall då vara
så god och låta mig veta hvad
som fins att se i närheten.

Tror du att det kunde löna
sig att gifva en Concert i Bergen?
Jag har talat om för minne vänner
att du skrifvit en Violoncell & Piano
Sonette, följden är att de äro i ett

sådant tillstånd af längtan att
de äro halfsjuka allesammen.

Jag skrifver till dig igen när dagen
är bestämd för afresa och ankomst
och då kan du beställa rum för oss
på Hotel.

Min plan är att gå direct till Bergen i
början på Augusti. N.B. om du är hemma.
stanna några dagar, göra en tur
norr ut, sedan till Christiania öfver
land ifall du reommenderar det.

Derifrån / om tiden tillåter / till
Sundswall, sedan Stockholm,
och till sist Göteborg på hemvägen.
Jag skall vara dig mycket förbunden
om du vill låta mig veta så fort
som möjligt om du är hemma i
början på Augusti, ty att få
träffa dig är egentliga hufvud =

= ändemåkt med vår resa.

En sak må jag säga innan jag
sluter och det är att jag förbjuder
dig strängeligen att blifva sjuk.

I hopp att snart få emotse
sägna rader förblifver jag
till tillgifne vän

A. Pettersson.