

Bestäm 5/10 1902.

Kjære Grieg,

Ujærlig Tak for
Dit elokuordige Brev! Nu
er "Ceciliaforeningen" stiftet,
og nu skal den etableres. Men nu
faar jeg føle hvad det vil sige
at arbejde med en kollegial Be-
skyttelse; det er et tungvint
Apparat. Ofte er jeg nær ved at
revne af Utaalmodighed, men
man holde mig pent i Skindet. For
er det Noget, som de Herrer ikke
taaler, saa er det den kunstrivende

Åtaalmasighed. Forresten kan
Du se, det har kostet Tid at få
Sagen saa langt. En hel Maaned
har jeg inlet andet faaet gjort. Det
er skækkeligt!

Det var en glæde at få dit
Brev. Det stod et fint Puot
af det. Ja, Du er vidunderlig!

Til Bergen kommer jeg ikke.
De vide ikke betale det beskedne
Honorar, jeg forlangte, og at få
saa vide de forbyde mig at sælge
egen Koncert. Det, syntes jeg, gik
for vidt. Det blev ogsaa ikke
noget af, og efter hvad Du skriver
om Maalmarkedet, er jeg ikke

bedrøvet over det. Om jeg da
kommer oppe til Bergen for
Sauges Skyld, er vel tvivlsomt.
Gode for det, jeg har nok stemmen
er god nok endnu, men mit Sind
bli mere og mere utilbøieligt til
den offentlige Optræden. Og
det hjælper ikke, hvad Gøthe
siger, - beskeden er jeg nu
alligevel, om man end kanske
helst skulde tro det modsatte.

Ja, vi må du ha det rigtig,
godt, og vel mest snart herinde.
Og da haaber jeg, at du vil
spise en Rødt Tørst og drikke
et godt Glas Rødvind her i;

Hi Du skal vide, at vi danner
det for en Høitidsstund, naar
Du gæster os.

Af det lykkelige Pæren hi Din
elskverdige Levetid og
Dij selv fra Macy og
Din aetids hengiven

Korvald Lammes.