

5 Juni 1909.

Mr. Professor Grieg!
Det er nok noget artistisk af
mig at skrive til Dem men jeg
moder og det alligevel for det vil
journ skam det for mig. --
Jeg har nemlig Sangplejningen i
i forhold af et Lærer fra Berlin
som er meget moderne i Synet
har en. Han vil alle signe
af Læreren mest af Japans
Læreren Sangplejningen
men er det for at er mange
Læreren Sangplejningen sig alle
for Læreren om for den Læreren
og saa vil jeg saa gerne
i Læreren Læreren.
Og nu vil jeg at saa Læreren
Læreren om jeg saa Læreren
om af saa Læreren naar de
igen Læreren til Læreren.

Der Tanker er virkelig kom-
met nu. Jeg var helt "Tinderen"
hos Anni "Hun" paa Vahsen-
høden. Saa hørte jeg en af de
Koncorder hvor ogsaa Prof.
Rønnevig spillede. Og der fik jeg
saa dan en forfærdelig stor
lyst til at gaa til Dem, men
saa ryste De —

Jeg sagde for at du skyldte saa
mange for mig. For jeg har daar-
lige Øjne og kan ikke forstaa
nådig noget rigtig. Derfor vil
du bare saa godt at faa det
strevet med Sangen.

Og mit Lær har lovet at han
vil lære mig det her ordene;
for forresten kan jeg ikke se at
høre noget.

Og nu op fordi jeg ikke kan
andret saa har du saa nu
denne stor Betjening for

mig, og jeg saa har hørt om
dit hvide huse - det roger i den
jeg har mig af for andet i den
den Tanke. For endelig saa
at for mig som roger at for
dehjør til at det kan blive.

Paa Grund af Sygdom har
jeg kun faaet ganske lidt i den
visning, men jeg er sikker der
saa der er et stort Tid at for
højere. — Jeg har skrevet
at alle for at Professorer kan
et at det er alvorligt og ikke for
en Gidde.

J. K. K. K. K.
Anders Jansen
Nordre Boulevard 13² Sal
København