

Ceresoy 17. d. 29-5-11

Lideste lille Fru Grieg!

Tusind Tak for Deres kære  
Brev, jeg blev saa glad for  
det. - I Dag har Percy sin  
egen Koncert i London,  
sin "Satanfest" kalder han  
det. Han skriver i sit  
sidste Brev om hvor over-  
arbejdet han føler sig,  
om om han bare var  
lovet af Klappapir, Blæk,  
Penne og Papir, han synes  
at det er som om han  
for evigt var afskaaret

2/ fra alt hvad Livets er,  
hvis jeg kom og kysede  
ham nu vilde han bare  
sprude rødt og grønt  
Blæk. Men Færreder siger  
han at han længes saa  
meget efter mig; det kan  
de vist næsten tænke  
den, at jeg er glad for.

Han fortæller iøvrigt at  
hans Moder er saa overan-  
stregt af Forberedelsen  
til Koncerter i Dag.

Saa os nu se om han  
ikke faar etableret et  
eller andet som forhindre  
ham i at reise til Soer-  
kløv i Sommer, det vilde



0/ virkelig aldeles ikke for-  
undre mig, det kan jo  
være meget godt at være  
forberedt paa det værste.  
Jeg foreslaar saa inderlig  
godt hvor vemodigt det  
maa være at vende til-  
bage til Trolldaugen efter  
saadan at have været Vin-  
teren borte; jeg synes det  
er saa næsten umuligt,  
virkelig at fatte, at et  
Menneske, som man  
har elsket, er borte.

Det er dog en aldeles  
kennende Sommer det  
lader til at blive i Jar,  
vi har det skønneste  
varme, stille Solskinsvejr,  
forhaabentlig er det ligesaa

4/ har De?

Soide Fru Grieg, hvor jeg vilde  
ønske at der var mange  
ligesaa elskelige, stærke og  
frikke Mennesker som De  
i Verden, saa vilde det  
blive meget bedre og lettere  
at leve. —

Percy assisteres af Engelbert  
Rindgen paa sin Koncert  
i Dag, men det vid De  
formodentlig nok.

Nu Farvel for denne  
Gang, de kærligste Hilsener  
fra Deres hengivne  
Kære Følle.

Mange hjertelige Hilsener  
til Deres Søster