

d. 5-5-11

År 1851
København
Lørdag den 5de Maj 1851

Søde lille Fru Grieg,

Føret i Dag skriver jeg
sit Brev, og har nemlig
gaaet og ventet paa at
blive i lidt godt Humør.

I Gaar fik jeg et meget
sødt Brev, og det hjælper
jo straks.

Tak fordi De har været
saa sød og sørlig imod
mig i Vinter, De har gjort
mig saa meget godt derud,
søde lille Fru Grieg.

2
Fray skriver om sin Lyksa-
lyghed over Gitaren:
"Jeg har gjort sådanne glim-
rende ting paa gitaren;
ret virtuos, forstår Du.
Naar man hører mig
klimpre paa instrumentet
saa faar man indtrykket
af en "herabkomme"
meget stor gitarist, som
har kunnet alting, men
af hvilket bare rykener
og en vis floshed er
endnu tilbage."

Er han ikke vidunderlig?
Han skriver nu gitar-
stemmer til al sin Musik.
Han skriver at han mener
at komme til Trunkloo
i Midten af August. Han
skal begynde Tournéen i

3/ Norge omkring 1^{de} Septem-
ber. —

Der er blevet saa langt paa
Kongens Nykaro nu, synes
jeg, selv om jeg ikke altid
saa Dem, naar jeg var
der, saa jeg dog altid op
til Deres Vinduer. —

Jeg Gaar havde Percy
denne omstalle Orkester,
prøve paa nogle af sine
Ting. Det er nu meget
spændende at saa høre
hvordan han selv har
synes om det, det vil
han jo rimeligvis ogsaa
nok fortælle Dem noget
om. —

Vi har et aldeles herover
Vejr, Skoven er allerede

4 / grøn, jeg har stor Glæde af
min Ridning i denne Tid,
si rider dejlige Ture ud paa
Landet, paa Mandag var
det Meningen si skulde
ride helt ud i Skoven, naar
bet Været vil holde sig.

Jeg er saa glad over Deres
Billede, alle som ser
det synes det er et udmer-
ket Lighed.

Nu sag mine kærligste
Hilsener, jeg vilde blive
saa forfærdelig glad over
snart at høre lidt om
hvordan De har det.

Deres hengivne
Paven Olsen
Mange Hilsener til Tak
Hagerup.