

Kjöbenhavn. D. 20.

Kære Grieg!

Hvis Du kunde have set
ind i mit Hjerte og fuldt
ud forstaaet den Glæde
og jeg vil ikke nægte det,
Stolthed, der kom over mig,
da jeg lukkede Noderne op
og fandt mit eget Navn
paa en Komposition af
Dig, saa tror jeg at Du
vilde have haft noget
Gengæld for den store
Hjertelighed der først bragte
Dig til at tilegne mig
dette, og siden til straks
at sende mig det, da det
blev udkom. Nu kan jeg

Kun sige Dig Tak og atter
Tak, og lige daarligt udtryk-
ker det, hvad jeg gjerne
vilde sige, jeg maa bede
Dig selv multiplicere
det med saa megen Varme,
som Du kan tænke Dig et
meget hensykt Pigebarn,
i sine mest hensykte Øjeblik-
ke, føler den. Du foragter
naturligvis mine Udgydel-
ser om hvor dejlige jeg fin-
der dem, derfor vil jeg
ogsaa holde Bøtte derom,
jeg vil kun sige, at det
skal være mit første Sritids-
arbejde at lære dem og at
jeg vil gjøre mig en utrolig
Elmage for at udføre dem
saa fint, som det er mig
muligt. Jeg blev forresten

meget forbauset over at se
"Bergen" i Stempilet, vi troede
Du var i England. Saa vare
det vel ikke saa længe inden
I kommer hertil. Aviserne
skriver at I vil give Konvent
her i Efteraaret. Det var for-
færdelig morsomt om I var
her til Aladdins Opførelse d. 15.
Du kan begribe at det faldt
som en Bombe nedover Fader,
da Krohn kom og sagde at
om to Maanedes skulde Ope-
raen gaa. Samme Dag blev
han kaldt til Chefen og
siden den Dag har han
været som et Serpentinum
mobile. Men han er i glim-
rende Humör og synes al-
deles ikke at kunde blive
træt. Træthedens har endog
strakt sig helt ind til os.

I fjorten Dage havde vi hele
vor Lejlighed omdannet til
en stor Skriverstue. For at
hjælpe Theateret i den store
Knibe med at faa Udskriv-
ningen færdig, paatog Fader
sig at faa 3 fuldstændige og
4 delvise Klaverudtog udskriv-
ne. Laa sad der 10 Skrivere her
fra Morgen til Aften og
skrev, ligesom i et Ministerium,
som Simonson sagde. Naar vi
bare denne glade Tid vilde
ende ligesaa glædeligt.

Jeg skal hilsne mange Gange
fra Fader, han fare som en
Stormvind igjennem hele
Huset. Moder sender ogsaa
tusinde Hilsener til eder begge
Hils ogsaa Nina mange mange
Gange fra mig. Tid det gik
lidt godt med hendes Side, min
har været saa god i Sommer
Den hengivne Elisabeth H.