

Bergenaen 11<sup>te</sup> April 1868.

Min kjære Niece!

Du er altsaa virkelig Moder, Niecebarn!

Er det muligt, at Du har følt en Moders  
Kvaler og Glæder? ja det er vel saaledes,

og af mit ganske Hjerte ønsker jeg

Dig og den lille nyankomne Verdens=  
høgerinde Guds bedste Velsignelse.

Jeg ved intet bedre at ønske Dig, kjære  
Stina, men dersom Du kunde læse

i mit Hjerte, vilde Du se man inders-

lige Deltagelse for Dig, og alle mine  
Ønsker for Dit Vel langt hydeligere

end jeg kan indtrykke dem i Ord.

Shakkels Niece! har Du været eller er

Du meget syg? ah, hvor gjerne jeg

vilde se ind til Dig en liden Skund og  
holde den lille skraalende Skabning  
i mine arme et Øjeblik og give hende  
et barmhjertigt Kys. Ja Du kan tro,  
jeg er skalt af min nye Værdighed;  
men endnu skaltore vilde jeg have  
været om Du havde gjort mig til  
Tanke for en liden Stund, om jeg  
just ikke som Edvard vilde føle  
mig frihet til at smide den stak-  
skels lille Pige ned ad Trapperne (hvilket  
Jdi jeg forøvrigt haaber, han nu har faldt  
fra og har laget innad Barnet som det sig  
hør og bør) saa skal jeg dog ikke negte,  
at jeg finder wort Kjøen ganske tilstræk-  
kelig repræsenteret i vor Familie allerede  
for. Men hvad der sker er jo altid

Om den vil og just nekterne Dig. Om Kjøens  
Skæbne

Om den vil og just nekterne Dig! Om Kjøens  
Skæbne

det Bedste og saa er det sikkert ogsaa  
bedst for Eder at have en Datter; jeg  
tanker ogsaa, at da det kom til Thykkest  
var Edvard meget vel fornøiet med  
hende; ikke sandt? - Jeg er saa glad  
over, at Du har den velsigende Tanny  
hos Dig; det maa rigtig være Dig  
til stor Trøst og Thygge; Du sagde  
aldrig, at hun var Dit bedre <sup>Jeg</sup> og  
i Lygdomer gjør det saa godt at have  
en saa blid og kjærlig Sjæl som sig.  
Du maa hilse hende mange Gange fra  
mig; jeg glæder mig meget til at  
lære hende at kjende i Sommer; det  
er jo saa at hun skal besøge Möllers  
ikke sandt? Jeg glæder mig selv ikke

Maanen venter Dig ogsaa mange Tilsæner med Kærlige om  
Gode meddelelse om. Min kære dit kære med Informationer.

til Sommeren; Bene, Thakkel, skal til  
Modum og se til at blive af med  
lidt af sin Blegsyge og saa er jeg  
saa alene paa Landaas, men dersom  
hun blot kan blive frisk skal jeg  
være inderlig glad og gjerne være alene.

Hun sender Dig mange Hilsener og  
sine bedste Lykønskninger; næste Gang  
skriver hun ogsaa nogle Linier, men  
idag er hun saa træt, at jeg had hende  
lade være; hun har været ude i Formid-  
dag i Vaarstiftet tager saa svært paa  
hende, Thakkel. Medfølgende lille Klippe  
har hun arbejdet for den lille Frøken  
da hun saa gjerne vilde sende Dig en liden  
Ting som Bene's paa hendes Deltagelse.

Men man Du blev saa godt som Du kan,  
kjære Niske, og blive snart rigtig frisk og rask  
igjen, hils Edvard og gratuler ham mange  
Gange fra mig, og giv det velaimede Langfrøken

Samt hørte sig - dog fra mig; ikke mindt, at Langfrøken  
maa være velagende i allehånds og jeg vil se et godt Besøg.