

Christiania 14 Marts
82.

Hr. Edward Grieg!

Jeg har saaløst skullet
skrive og takke dem for
de tilsendte Sonater for 2
Pianer, som de har været
saa venlig at sende mig, men
Sørensen har hindret mig. Sa-
læng som jeg havde min
Concert her at tænke paa og
gave for, var jeg ikke oplagt
til noget udenom, men nu,
da den lykkelig er overstaaet,
er et Gjeld vellet bort fra mig,
og jeg bruger til at gøre
hvad jeg har gaaet og tænkt
paa hele Tiden, takke dem
mang, mange Gange for
den Glæde de har gjort mig
dermed! Jeg haaber oftere

at kunne få Anledning til
at være med i at bringe dem
frem for Publikum. - Her
har været en bevogtet Tid i det
Sidste, Festligheder og Concerter;
Og Forventningen om de Kongelige
Kærværelser har fyldt Ruumet
ved de fleste Festligheder.

I Lørdag i Musikforeningen,
hvor Bøgen var holdt, sang
Hr. Larssens tre af deres
„Melodier“, der slog udmærket
an, han sang dem ogsaa
saa smukt og gjennem folk,
at de kom dybt til sin
Ret, og jeg var saa stolt
af at de var tilegnede mig!
- Hvor Fru Grieg, du skulde
være saa sød at sende mig
en Lick Bøger fra Bergen
kost for Tuf? Jeg har ikke
spærret Ide om hvem det
skulde ville gøre mig denne
hyggelige Overraskelse, der

røber saa nice Venskab
til mine Tilbrødsfæder, og
jeg vilde dog saa gjerne
have at takke derfor. Hvis
du ved det, vil du da være saa
snil at takke hørbely fra mig,
sige at de blev modtagne med
stor Glæde, men jeg skaa saa
mit Hysgjærighed om Gjærens
stillet! — Hvad siger I
til Bettys Fortovels med
Kjæftkapellan Jens Tandberg?
De ere saa straalende i deres
Lykke, og jeg synes de ma
være som skabte for hinanden,
han ligner ylden blandt
Mænd, som hun blandt Kvinder,
det er et deiligt Parti helt igennem!

Til sidst en venlig Hilsen
fra Olav, og ønske fra os og
Mange med os at I snart
kom nedover igen. I savnes
mere end I kan se for.

Et svensk Høje Sange, netop
ankommen, medfølger til
venligt Gjæmmeris.

Ederes hengivne
Agathe Grønvald