

Hr. Edvard Grieg!

Det var rigtig nok en
gladelig Overraskelse, de har
gjort mig! De ved ikke,
hvor jeg fryder mig ved
Bevidstheden om at de vir-
kelig har værdiget mig at
tilegne mig disse Lange!
Og saa yndige som de ere!
Bare jeg kunde synge istedet,
for spille, det har jeg altid
ønsket; men jeg minner
dem, og nyder dem i en
fuld Forstaaelse, det er
jeg vis paa; for det er altid
som om de spillede paa
Hjertets fineste, nemudsigte
Skremsel i deres Lange. Mest
glad er jeg blevet i "Guten"
"Lange i A", "Eit Syn"
"Gamle Mor", det Første,
Jeg ønsker bare at paa høre

Deres ^{off} Kone synger dem, hun
er den bedste Tolk, og ingen
Sang rører mig saa som
hendes. Ja, Rusins Tolk!

Gid jeg engang kunde gjøre
noget, der var tilnærmelsesvis
gødt nok til at høre Deres
Navn! Jeg har aldrig
vovet det hidindtil.

Jeg sender dem nogle
Concert Etuder og et Luffe
Sange, der netop er ud-
kommet; hvis de fandt
noget deri, som de syntes
om, vilde det glæde mig
inderlig; selv kan man
jo ikke domme ukildet.

Jeg håber de og Deres
Kone er friske og ved
gødt Bergensar Plueneur;

Her savnes I bestandig, baade
af den Eine og den Anden,
og omtales ofte, altid med
Beklagerne over at I ikke
kunne være her.

Hils
deres Sone kjærlig fra
mig, jeg vilde ogsaa gjerne
jaa Lov til at sende en
Hilsen til deres Broder
John Grieg for gammelt
Ejendoms Skyld.

Tilidst de bedste Gæster
om en glædelig Jul og
gode Nyeaar, og endnu
et "Mange, mange Tak"
for Melodierne!

Venlig Hilsen fra
Osam og Ederes hengivne

Agathe Grøndahl

Christiania. 3/12 85.