

14 Thomas Hefthys gate

Oslo, den 9

Søndag 7. Juni 1907

Kjære Grieg!

Tak for Deres Brev af 7. de som jeg fik igaar. Laa værre jeg paa naermere Ordre fra Dem. Viiret har lig til igaar været saa nedertroet, at jeg tror, for Reisen til Bergen over Land, at det er bare godt, at I værre en 8 Dager, ja, muligens længere. Krandsen til H. G. besyrgede jeg, selvsagt. Jeg fik den, med Baand i nationale Farver af Pastrykning "Fra Wima af Edvard Grieg" atleles deilig for 15 Kroner. Laa saa kom da det gode, pragtfulde Menneske i sin Grav igaar. De kan ikke tænke Dem hvor høitidelig, heden i Kirken var stemningsfuld af

nakker. Helvorsens Ide, at instrumenten
hendes sidste Gang, Fra Nina fik den af
mig i Kiel, for Struggers Kop sig saa
nakket ud og var en Tvedledning, som
straks stente ind Lind. Hendes sidste
Dager, naar undtages den sidste Nat,
var ikke saa svært somertfulde end.
Hun fik beholde sin Bevidsthed lig
til Døden kom og de (O. H. og Guttherm)
var alle om hende i de sidste Qviblenke.
Fridtjof, stakkels, er nok saa rolig-
men - det er jo forfærdelig for ham.
Han har i disse Dage siddet, for det
merke, ved Dødsleiet. Hun blev først
Fredag Aften lagt i sin hvide Kiste
og igaar Formiddag bragt ind
til Trefoldigheds Kirken. Fra Bodil
Neergaard hende og igaar et saa
söt Brev. Hun inviterer Fridtjof og
mig til Fuglsang. Helst met hun

have os i Næst sammen med Röntgens. Dette
hæder jeg sikkert kan lade sig arrangere. I Juli
ville jeg saa gjerne have Friatøj med mig og
fra Fjeldet. Man kunde have saa godt af
den rene, stærke Luft. For Publikum kan han
ikke tænke sig at reise fra hendes Grav. Men,
alt maa jeg have sin Tid og da ogsaa den
fjerte Smerte, som man føler ved en stor
Løse. Gudskelov, at han har faaet Hewichsens
Legat. Ja, tusind Tak for, kjære Grieg, at de
ogsaa her var den, som hjalp til. Uden dem
var det vistnok ikke gaaet. Desværre fik jeg
ikke vide om det. Det havde vaeret en stor Gæde
for hende at læge med i Graven. Igen giftede
Karl Nissen sig med Frk. Kavli ved Nationaltheatret

H. B. var i den Røddning som bang for
at Fridtjof skulde glemme at sende ham
Blomster og Hilsen havde fra hende
og sig selv. Det var noget som hun
sidst pålagde ham.

Ellers er her intet Nyt. Vi har
ingen Sommer haat - men - men
nu det vel til at den kommer.
Var rolig for at jeg intet nævner
om Deres Komme, naar De ellers
ønske det. Jeg har kun telefoneret
med Deres Søster, Frøkenne Grieg.

Gaa Færd da og prøv Gjensyn!
Da du noget jeg kan udrette for
eder saa bare skriv og sig mig
hvad det er. Det er mig kun en
stor Glæde, om jeg kan gøre højt
Nytte. Tusind hjertelige Hilsener til
eder begge, fra Deres hængsel.

Sdag er her herligt. P. Vagt Fischer
fra min Alkan, Kan. T. Trø.