

Rom den 2 Februar 1871.

Kjære Hr. Grieg

Idet jeg takker Dem hjerteligt for Deres venkabelige Skrivelse af 7 ~~Januar~~ 1871 med Underretning om, at det var lykkedes Dem at ordne Aftenbladsaffairen, gjør det mig Ondt, at jeg atter seer mig nødsaget til at uleilige Dem endnu en gang og det ovenikjøbet i den samme Sag.

Vi have nemlig til Dato endnu ikke modtaget et eneste Nummer af "Aftenbladet." Jeg har selv henvendt mig paa Posthuset her, hvor De af Erfaring veed at Expeditionen ikke er den bedste, men forgjøves. Der findes intet saadant Blad ~~med~~ Adresse. Det er ikke let tænkeligt, at Bladet, som ifølge Deres Brev afsendes hver Dag, saa standhaftigt skulde blive ved at gaae tabt paa Veien her ned, og jeg har da tænkt mig, at Grunden muligvis skulde ligge i en Misforstaaelse i Arrangementet mellem Dem og Bladets Redaktion eller i alle Tilfælde lettest vil kunne udfindes ved

Hildev end hennede fra det Fjerne. Det er altsaa
min Bøn til Dem, at De vil forsøge paa at faa
Oplysninger, om hvad Grunden til denne Udeblis-
velse kan være og om muligt skaffe os det herved
saa snart som muligt, da Nordmændene længes.

Ligeledes vilde det glæde os, ifald vi
uden videre Udgifter kunde modtage „Folkbla-
det“ indlagt i Aftenbladet. Jeg begriber ikke hvor-
for det ikke lader sig arrangere saaledes, saame-
get mere som vi i en Række stadig have modta-
get vore to svenske Blade (Aftenbladet og Post och
Kvikketidningen) paa den Maade, og man jo
under Korsbaas er berettiget til at seude en
vis Vegt.

Det gjør mig Ondt at høre, at De har været syg.
Men forhåbentlig vil det vel nu være over-
staact. Jeg beder Dem om at overbringe Deres
Troe mine venligste Hilsener, idet jeg antager

at hun ikke har glemt mig. Ogsaa Landsmønde-
ne herude leder Dem om at bevare Dem i væ-
lig Erindring. Haabende paa et snarligt Gjen-
syn herude og imüdeseeende Deres Svar forbli-
ver jeg

Deres hengisne

J. Brava