

Rom den 3^{de} Januari 1871.

Kjære Hr. Grieg!

Under 9 Dec. for. Aar tog jeg mig den Frihed at tilskrive Dem for at minde Dem om at gjøre den herværende skandinaviske Forening en Tjeneste, De lovede under Deres Ophold her i Rom, men da jeg hidindtil & ikke har modtaget noget Svar, muligvis paa Grund af, at Brevet er gaaet tabt, tillader jeg mig herved paa ny at tilskrive Dem angaaende denne Sag.

Ifølge Nordmændenes Ønske vil nemlig den skandinaviske Forening her for det kommende Aar ombytte Morgenbladet med Aftenbladet, og det er i den Anledning, at jeg godhedsfuldt vilde bede Dem om at henvende Dem til Aftenbladets Redaktion, og i Foreningens Navn anmode den om at skjonke os et Exemplar af Bladet gratis, naturligtvis saaledes at vi betale Portoen. Ligeledes vilde det gløde os at faae Underretning om, hvor

meget denne Porto vil beløbe sig til i Hamburges
M^r B^o, for at vi snarest muligt kunne tilsende
Bladets Redaction denne Summa.

Jeg vilde være Dem meget taknemmelig, hvis De
vilde give os Underretning saasnart som muligt
for at denne Sag kunde komme i Orden, inden vi
ere rykkede for langt frem i det nye Aar. Ved
at udføre denne Sag vilde De gjøre Dem os Alle
og specielt alle Nordmændene forbindtlig.

Fra Borch og Frue har jeg mange Hilsener til
Dem saavel fra alle andre Skandinaver.

Imvildseende Deres venskabelige Svar og med man-
ge Hilsener saavel til Dem selv og Deres Frue, som
vi gløde os til snart at see herude igjen, med de
bedste Ønsker for det nye Aar forbliver jeg

Deres hengivne

P. S.
Det første Brev adresseerde vi til J. Bræve
Boghaandler Dake; muligvis lig-
ger det hos ham endnu.