

Bergen 19 Februar 1904.

Kære Edvard!

Tak for Brevene! Du kom
mig i Forkjæbet med det sidste alli-
gevel, thi jeg har i den seneste
Tid været svært optaget med tvivl-
somme Spørgsmaal, der hangt sam-
men med Skattedrengingen, og med
denne selv. Jeg er glad ved at være
kommen saalangt i Løgningsarbejdet,
som jeg er, thi nu bærer det snart
istav. Jeg havde ogsaa et hyggeligt
Brev fra Aretander, som tyder
paa, at jeg ombrent i Midten af
Marts kommer at være i Kristiania.
Og det passer jo fortreffelig med
din Tobagekunst fra Sverige. Ja
gid Du nu maatte ha Glæde af
Turen! Det vil Du vist, naar
Du bare er forsigtig, ikke bare

med Hensyn til Forkjælelse, men ogsaa
med Hensyn til Overanstrengelse. Det
vil vel kræve en Anstrengelse, bare
den Ting, at gaa i Tøiet igjen, men
saa vil Du mig snart føle, om Du
føler Dig stærk nok dertil. Jeg
glæder mig saa til at komme ind
til Peter og Marie ligesaa. Vi
skal sørge for at Jaa være rig-
tig meget sammen og nytte Ti-
den godt. Opholdet derinde kom-
mer vel at være en 4 Ugers Tid.
Jeg blev glad ved at se, at Du
har været i Teatret, thi da er
Du frisk. Ja en det ikke en Glæde
at se mig Kunst herhjemme, -
det er jo det, som skal bli til
Fremtid! Du skriver om alle
de mislykkede Lægerindespiser.
Ja, det er mig dem som ~~gaa~~ med
Jordbær (Klakkene er en Følge

af Afbyrdelen ved Telefon = Konferance
med Just Finantsdeplet Kristiania ang.
et juridisk Spørgsmaal)

--- Jordberbakken, - "faa her og saa
der et Jordber staur, som har nogen
Duft og Lødne". Et saadant Jordber
har jeg nydt i disse Dage, og det
er Anna Schorffenberg, Ulsater. Hun
er en ægte musikalsk Natur med
et rigt og varmt Hjerte bagom, og hun
har gjennegeaet meget. Det er al-
vorlig kunstnerisk Sproben og en
fin, dyb Natur. Jeg har Følelsen af,
at naar hun kunde leve nær op
til god Kunst, vilde hun naa
høit. Og det maas hun! Det vilde
være en blodig Lyd, om ikke hun
skulde faa udfolde sig. Jeg glæder
mig saa tit at træffe hende i
Kristiania, hvad vi forhaabentlig
gjør. Naade Marie og jeg er kom-

med tit at holde saa af hende.
En Aften var vi sammen paa
Næstet, hvor ogsaa andre Musik-
venner var med. ---

H. Meyer har atter spurgt mig angaa-
ende Troldhaugen, og jeg bragte ham
den Bæsked, at Du vilde bo der til
Sommeren. Vi har hindrende klar
Luft og ikke meget koldt. Er
det ikke dejligt med dette Februar-
lyset og Solen, som allerede var-
mer! Gudskelov, at det bærer mod
Vaar og ikke mod Høst! Og saa
Tante og Tak for denne Gænde!
Marie hilser begge hjærtligt,
Kjæresaa Din

Frants.

Nu skal jø ha Møde!